



Jaarverslag 2023

In dit jaarverslag 2023 van Stichting Betondorp Bloeit zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Bestuursverslag 2023;
- Jaarverslag 2023 van buurtdominee Margrietha Reinders;
- Financieel jaarverslag 2023;
- Verwachtingen voor 2024.

Bestuursverslag 2023

Per 31 december 2023 waren alle 4 bestuursleden, die bij de oprichting op 7 april 2021 als bestuurslid toetraden, nog altijd als bestuurslid actief.

Het stichtingsbestuur heeft in het jaar 2023 8 x vergaderd.

Website en nieuwsbrief

In 2023 is verder gewerkt aan het kwalitatief en informatief verbeteren van de website www.betondorpbloeit.nl.

Naast informatie via de website is met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief verstuurd naar de achterban. Op deze nieuwsbrief wordt positieve respons ontvangen. De nieuwsbrief verscheen in 4x. De nieuwsbrief wordt verzonden naar een groeiend bestand van belangstellenden, waarbij het aantal adressen eind 2023 op ca. 160 lag.

Club van 100

De Club van 100 is redelijk stabiel gebleven. Er viel een enkeling af, maar er kwamen ook enkele nieuwe 'leden' bij. De Club van 100 was in het jaar 2023 goed voor een bedrag van € 14.246 t.o.v. € 15.015 over 2022. We hopen in 2024 weer op een lichte stijging, maar we zijn vooral dankbaar voor deze trouwe Club!

We voelen ons gezegend met deze trouwe groep van gevers, die het werk in Betondorp dragen met hun stabiele financiële bijdrage. Bovendien staat het financieel bijdragen voor veel meer dan alleen geld. We weten dat veel leden van de Club van 100 ook in gebed het werk in Betondorp ondersteunen.

Overige betrokkenen

Dankbaar zijn we ook voor kerken en fondsen die het werk ondersteunen en ook zijn we verheugd over de subsidie van de gemeente Amsterdam, die we in 2023 (en ook in 2024) mochten ontvangen.

Jaarverslag 2023 van buurtdominee Margrietha Reinders

***“Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.”***

Deze dichtregels komen uit het gedicht “de ploeger” van Adriaan Roland Holst. Ze raken mij omdat ik ook vaak beseft dat het werk in de kerngemeente Betondorp Bloeit bestaat uit het ploegen en zaaien in de harde grond zonder te weten of het zal resulteren in een oogst. De oogst is niet aan ons, maar wij geloven erin dat het zaaien van liefde en trouw nooit vergeefs is. We doen dat door juist voor de meest kwetsbare mensen een plek van gastvrijheid te bieden en hen totaal te omarmen zonder voorwaarden vooraf.

Terugblik op het afgelopen jaar

We kunnen terugblikken op een mooi en vruchtbaar jaar. Niet omdat onze kleine gemeenschap een enorme groei doormaakte (onze gemeenschap bestaat uit 50 mensen), maar omdat we steeds meer goodwill en bekendheid kregen in Betondorp. De Zalige Zondag, ons zondagse programma van ontmoeting en viering in het buurthuis, is een begrip geworden. . . We zijn elke zondag open vanaf 2 uur met een wisselend programma gericht op alleenstaande mensen die minder mobiel zijn. Deze groep staat vaak aan de zijlijn in onze samenleving. Wij willen juist “de ongeziene mensen” als vrienden zien en hun een gastvrije gemeenschap bieden. Dat resulteerde in maaltijden, vieringen, filmmiddagen, luistergroepen en vertelbijeenkomsten. Het christelijk geloof vormt hierin een rode draad, laagdrempelig en eenvoudig.



Honderd jaar Betondorp

Dit jaar herdenkt Betondorp het feit dat de buurt 100 jaar geleden is ontstaan! Samen met buurtbewoners wordt er gewerkt aan een mooi feestprogramma, waar Betondorp Bloeit ook deel van uitmaakt. We verzorgen een bruisend gospelconcert!! Maar we werken ook samen met andere buurtbewoners die een buurtkrant maken, een festival verzorgen, een multicultureel eetfeest en een kindermiddag.

Heel graag willen we contact met nieuwkomers in de wijk: jonge gezinnen die Betondorp van kleur doen verschieten. Ook onze volksbuurt krijgt te maken met gentrification: een groeiende kloof tussen oud en jong, arm en rijk, hoog en laag opgeleid. Wij willen daar graag een verbindende rol in spelen. Een echte uitdaging!

Philadelphia

Ook dit jaar weer verzorgden we praatavonden en ontmoetingsmomenten met de bewoners van een woonzorgeenheid van Philadelphia in onze wijk. Mensen uit het team van onze kerngemeente dragen bij aan de laagdrempelige bijeenkomsten gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Wij willen heel graag dat zij meedoen in onze gemeenschap en zich daar thuis voelen. Mensen met sociale, economische of psychische achterstand mogen volop participeren in Betondorp Bloeit! We hopen daarin ook samen te kunnen werken met het Leger des Heils, dat na lange tijd eindelijk haar huiskamer in Betondorp kan gaan openen. Binnenkort zal een van de heilssoldaten voorgaan in onze viering "Licht in Betondorp"



Contacten met andere gemeentestichters en pioniers

Ook het afgelopen jaar hadden we regelmatig contact met andere kerkvernieuwers! Uit Hongarije, het Rijnland, Vlaanderen en Shwerin. Heel bemoedigend en inspirerend. We werken samen met Tearfund, Urban Expressions, City to City Amsterdam en meerdere kerken die ons ondersteunen.

Die contacten willen we graag uitbreiden en onderhouden! Omdat we geloven in de kracht van het zaaien van hoop en andere geloofsgemeenschappen willen inspireren. Kleine christelijke gemeenschappen kunnen echt verschil maken, ook in een heel geseculariseerde en af en toe erg harde samenleving! Ook heel erg kleine kerkjes, zoals wij. Niet meer dan een paar mensen, die koffie zetten, de prei snijden, borden ronddelen, maaltijden wegbrengen, verjaardagskaarten sturen, dweilen, bloemen wegschenken, knuffels geven, bemiddelen bij ruzies en verdriet delen. Daarin zit onze kracht in Jezus' naam.

Wij geloven in de oogst, die kiemt, onder de grond, ongezien!

Verwachtingen voor 2024

We hopen dat in 2024 dat nog meer mensen de activiteiten en vieringen zullen bijwonen om hierin bemoedigd te worden. We zijn dankbaar voor al het werk dat door vele vrijwilligers is verzet, tegelijkertijd hopen we op verdere versterking van het team, want het blijft vaak nog klein en kwetsbaar. We gaan in 2024 verder nadenken over Betondorp Bloeit op de middellange termijn, we hopen dat de samenwerking met het Leger des Heils (met de in de loop van 2024 geopende huiskamer aan de Brinkstraat) verder gestalte mag krijgen. Met elkaar gaan we moedig strijdend, af en toe struikelend, maar het hoofd omhoog voorwaarts!